

Ed Veldman

61 jr / 26 jr getrouwd

Geboren Haarlem

4 kinderen+3,3 kleinkinderen



Ondernemer sinds 1993

DeWelzijnsmakelaar.nl

Laatste verzuim 1997

Van werk, hobby gemaakt

ULTIEM WELZIJN is voor mij:

- **Gezond oud worden, zonder stress.**
- **Vrijheid, in de breedste zin van het woord.**
- **Financieel onafhankelijk zijn.**
- **Zorgeloos in een (bijna) nieuw auto rijden.**
- **en dat alles zonder ervoor te betalen.**



Stel je voor

Geen stress en voldoende (nacht-)rust, ontspanning en 'quality-time'. Volgende energie om gedurende de gehele dag alles te kunnen doen wat je wilt. Het ideale gewicht in een lichaam dat nauwelijks last heeft van lichamelijke ongemakken. Bewust eten, maar wel lekker. Reizen, uitgaan, uiteten en winkelen zonder financiële stress'. Iedere dag kiezen ga ik iets doen of die ik lekker helemaal niets. Vrij van verplichtingen voor wie dan ook door financiële onafhankelijkheid. Zorgeloos rijden in een (bijna) nieuwe auto. Ontzorgen van ouders en kinderen. En dit alles zonder uiteindelijk maar één € uit de portemonnee te hoeven trekken.

Soms kom ik mensen tegen die dit ook zouden willen.

Komt niet vanzelf.

Door compensatie, kan meer 'kwaliteit van leven' kosteloos bereikt worden. Maar het komt niet vanzelf, er dient wel iets gedaan te worden, in de vorm van een tijdsinvestering. Voor niets gaat immers alleen de zon op. Een tijdsinvestering alleen is niet voldoende. Er dient ook een verandering plaats te vinden afhankelijk van 'hoe sta je in het leven', 'eet en leef je bewust' en 'bekommer je je ook om anderen'.

**Wanneer je alles blijft doen
zoals je altijd al deed,
zul je blijven krijgen,
wat je eigenlijk altijd al kreeg.**



Ultiem welzijn, iedereen kan het bereiken. Velen vinden het wel goed zoals het nu is. En sommigen gaan er echt voor. En die wil ik graag begeleiden.

En wat wil JIJ?

Verder naar <http://www.heelgraag.nl/UW%20intro%200.pdf>

Of terug naar <http://www.dewelzijnsmakelaar.nl>